

Mål

En institution som meddelar bibelkunskap på olika nivåer och till olika kategorier av människor, i första hand till teologie studerade, lärare och lärarkandidater, ungdomsledare, söndagsskollärare etc. När institutionen är fullt utbyggd, bör den ha egen byggnad med rikhaltigt teologiskt bibliotek.

Trosgrundval

I institutionens stadgar bör klart utsägas, att den bygger på Bibeln som Guds inspirerade, allt igenom tillförlitliga ord och på vår kyrkas bekännelse.

Föreståndare och lärare

Institutionen bör ha en heltidsanställd föreståndare, som är åtminstone licentiat i exegetik och har pedagogisk förmåga och erfarenhet. Jämte honom bör en rad andra personer mer eller mindre tillfälligt kunna medverka vid olika kurser.

Undervisning

Man bör börja med att anordna kortare kurser, kanske på olika ställen i landet, men när skolan blir fullt utbyggd, bör den säkert ha en längre kurs, förslagsvis två terminer, och vid sidan av den kortare kursen. Kanske man också kan anordna sommarkurser.

Placering

Det torde vara lämpligast att skolan förläggs till någon plats på landet, där man kan arbeta ostörd av den oro som präglar vår tätbebyggelse.

Korrespondensundervisning

Jämte muntlig undervisning bör man också meddela korrespondensundervisning i bibelkunskap, även den en undervisning på olika nivåer. Man kan erinra om att London Bible College har korrespondenskurser på akademisk nivå och att Indremisjonens Bibelskole i Oslo och Dansk Bibelskole i Köpenhamn har enkla bibelkurser pr korrespondens för kristna människor i allmänhet. Man bör nog skaffa information om modern korrespondensundervisning och om de kurser som utarbetats vid de nyss nämnda skolorna, synnerligast London Bible College.

Publikationer

Behovet av god bibellitteratur i vårt land är skriande. Här bör vår institution kunna göra en insats, i första hand genom en skriftserie som på ett populärt sätt behandlar brännande bibelfrågor. Man behöver nog inte starta något nytt förlag för det ändamålet. Man kan säkert utnyttja redan existerande förlag.

Institutionen bör ha en periodisk publikation, som dels förmedlar upplysningar om arbetet dels och framför allt meddelar bibelkunskap samt belyser den andliga situationen i vår tid. Tidskriften För Biblisk Tro borde kunna fylla den uppgiften. Det kan tas för givet att en stor del av dess läsekrets från början kommer att bilda ett underlag för institutionen.

Organisation

Institutionen bör vara en stiftelse, vars styrelse förslagsvis består av sju ledamöter. Den närmare utformningen av stiftelsens stadgar kräver säkerligen juridisk expertis, varför jag inte vågar komma med de taljerade förslag. Möjligen kan man tänka sig att jämte styrelsen finnas ett representantskap, bestående av ett bestämt antal av styrelsen kallade personer. Kanske styrelsen för sin ekonomiska förvaltning bör vara ansvarig inför representantskapet.

Ekonomi

Ett fast ekonomiskt underlag måste finnas från början. Föreståndaren måste ha ordentlig lön, och många av dem som kan tänkas bevista olika

kurser saknar egna inkomster, varför de måste få understöd, så att de kan komma. Institutionens ekonomi borde kunna byggas på

1. Årliga avgifter från understödjande medlemmar, minst 100 kr pr år.
2. Anslag från intresserade organisationer (Kyrklig Samling? Lutherska Kyrkoförbundet? Kyrkliga Förbundet? Bibeltrogna Vänner?)
3. Donationer. (Godsägare Ekman på Bjärka Säby möjliggjorde ju Sigtunastiftelsen genom en stor donation - finns det ingen som skulle kunna söka upp donatorer åt vår institution?)
4. Gåvor som insamlas i första hand genom tidskriften.

Kontakter med intresserade organisationer

Ett visst samarbete borde kunna finnas med olika organisationer som vill bygga på biblisk grund, i första hand med Sveriges Evangeliska Student- och Gymnasiströrelse (SESG), möjligen också med Evangeliska Fosterlandsstiftelsens Lärarförbund och Förbundet för Kristen Fostran. Samarbetet skulle i första hand gälla kortare bibelkurser för lärare, lärarkandidater och ungdomsledare.

Institutionens namn

Namnet borde om möjligt ange institutionens program. Jag har inte kunnat finna något lämpligt namn. "Bibelinstitut" har Fosterlandsstiftelsen en gång haft på Hagaberg, länge bibehöll de det som namn på en avdelning i det som nu är en folkhögskola och ett ungdomsledarinstitut. "Bibelskola" har länge använts i olika sammanhang inom frikyrkligheten, mest numera inom pingströrelsen.

Publiciteten

Säkert bör man inte ge publicitet åt företaget, förrän det är klart att starta. I annat fall är det risk för att snedvridna framställningar i pressen kan inverka negativt även på sådana som eljest borde ha en positiv inställning till saken.

De kyrkliga riktningarna

Det måste från början göras klart, att institutionen inte representerar någon särskild kyrklig riktning och att de som arbetar här tillhör olika riktningar - hög-, gammal- och lågkyrkliga - som har det gemensamt, att de vill hålla obrottsligt fast vid Bibel och Bekännelse.

Rätt avskrivet intygar:


Ingvar Sjöström